



# Oui Chef!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de **Gezinsbond Rekkem** een **kookdemo voor mannen met kookgevoel**. Dit jaar gaan we de Franse tour op.

Bij de Franse keuken denk je misschien aan bekende gerechten als coq-au-vin of quiche lorraine. Die zijn ook goddelijk, maar er is zoveel meer lekkers te vinden.



**Gezinsbond**  
groeit met je mee

En, vergeet de heerlijke wijn daarbij niet. Je hoeft niet de hele Route du Soleil af te rijden om je aan tafel als God in Frankrijk te voelen.

We presenteren jullie: *l'entrée*, de *plat consistant* en *le dessert*. Afsluiten doen we met *le fromage Français*.



**Donderdag 8 november 19u00**. In het dorpshuis (Rekkem Plaats)



Deelnameprijs (incl. proeven): €20 voor leden en €30 voor niet-leden. Aantal plaatsen is beperkt.



Inschrijven en betalen (overschrijving op BE45 9731 7257 8289) voor 26 oktober bij

- bij Tom De Winter, Steenland 7
- of mail naar [kokenvoormannen@gezinsbond-rekkem.be](mailto:kokenvoormannen@gezinsbond-rekkem.be)



Breng mee: keukenhanddoek, snijplank en mesje.

[www.gezinsbond-rekkem.be](http://www.gezinsbond-rekkem.be)   [www.facebook.com/gezinsbond.rekkem](https://www.facebook.com/gezinsbond.rekkem)



Naam: .....

Email: .....

Lidnummer: ..... - ..... - .....

Schijft in voor de kookdemonstratie en betaalt hierbij € .....